



Beste ouders en jin



Er waren eens 10 jin-leden, zij waren geboren in het jaar 2000. Deze kinderen zijn bijzonder en creatief, men noemt hen "The millennium kids". Deze jinners hebben 1 opdracht: kasacties organiseren want ze willen op een buitenlandse reis. De jinners beslissen contact op te nemen met 2 personen, beter bekend als "The millenniumkids leiding", en deze om hulp te vragen. De millenniumkids leiding ziet dit helemaal zitten en beslist om een **planningsweekend** te organiseren om alles te bespreken zodat de millennium kids voldoende geld inzamelen.

Om het wat tof te maken beslissen de millenniumkids leiding om er een thema aan vast te plakken. Het thema: **Hawaïaans & Caraïben planningsweekend**.

Samen vertrekken ze op **vrijdag 13 oktober om 19u** op het fameuze scouts terrein van **scouts Wondelgem**. Omdat de millenniumkids leiding grote plannen heeft moeten de millennium kids met de **fiets** komen (deze moet in perfecte staat zijn)!

Zodat de millennium kids niet vanaf het begin al in de schulden zitten vraagt de millenniumkids leiding om **25 EUR** mee te nemen voor het weekend. Maar natuurlijk zijn er nog zaken die de millennium kids niet mogen vergeten zoals:

- Slaapgerief
- Tandenborstel
- Tandpasta
- Keukenhanddoek
- Voldoende kleren om te overleven!
- Hawaii & Caribbean kledij
- Goede schoenen
- Agenda en stylo
- Jouw huiswerk of zaken waarvoor je moet studeren tegen de week erop + schrijfgerief
- Een lijst met data waarop je niet kan.



Aangezien de millennium kids nu aanzien worden als volwassen kids mogen zij hun box, muziekdrager en gsm meenemen. Vergeet natuurlijk niet dat dit op eigen verantwoordelijkheid is!

Na het plannen en het zich goed amuseren moet er helaas ook weer naar huis worden gegaan. Met spijt in het hart moet de millenniumkids leiding het weekend stoppen zetten op **zondag 15 oktober**. De millennium kids en - leiding zullen rond **13u30** op het scoutsterrein van **scouts Wondelgem** zijn. Het verhaaltje loopt ten einde maar de millenniumkids leiding hoopt dat jullie er evenveel zin hebben als hen.

Met Hawaïaanse & Caraïbische groeten,
Camille en Elvine (millenniumkids leiding)